

NEKROLOG

REDAKTØR KRISTOFFER LYNGE

26. november 1894 - 19. september 1967

Atter er en af de gode gamle grønlandere gået bort. - Redaktør Kristoffer Lyngé var født den 26/11 1894 i Godthåb og døde den 19/9 1967 i København.

Han fik sin uddannelse i bogtrykkerfaget hos den berømte Lars Møller i Godthåb, der i mangfoldige år var redaktør af »Atuagadliutit«. Under den første verdenskrig blev denne uddannelse suppleret i København. Fra 1922 til 1952 var Kristoffer Lyngé redaktør af ovennævnte blad, og under den anden verdenskrig var han i Godthåb i 1942 medstifter af Grønlands Radiofoni og i 10 år grønlandsk leder af denne. - Allerede fra 1932 var han medlem af Københavns Journalistforbund. Fra 1945-52 var han formand for Grønlands Folkeoplysningsforening. Endelig var han fra 1952-64 Grønlandsmedarbejder ved Danmarks Radio.

Ved siden af sin virksomhed i oplysningens tjeneste havde Kristoffer Lyngé stor interesse for det politiske arbejde og var medlem af Sydgrønlands landsråd 1922-26 og 1932-45 samt medlem af kommune- og sysselråd i en årrække. Da den store Grønlandskommission blev nedsat, blev han naturligt sagkyndigt medlem af denne 1948-50.

Udover disse to hovedinteresser beskæftigede Kristoffer Lyngé sig også med litterære arbejder. Han udgav »Grønlandske Myter og Sagn« I-III samt en grundbog for studiekredse. Desuden var han en flittig og meget dygtig oversætter, takket være sit indgående kendskab til både det danske og det grønlandske sprog. Han var medarbejder ved en revision af Det nye Testamente og var i hovedredaktionen for »Dansk-grønlandsk Ordbog«, der udkom i 1960. - Kristoffer Lyngé var altså, som det forstås, en meget flittig mand.

Ved Kristoffer Lyngés død er endnu en af det gamle Grønlands personligheder gået bort. Men det var ikke blot det gamle og fortidige, der havde hans interesse. Han var også repræsentant og fortaler for det nye, stærkt politisk engageret, som han var. Og gennem sit mangeårige oplys-



nings- og politiske arbejde var han i høj grad med til at lægge grunden til dette nye.

Kristoffer Lyngé var i sine manddoms dage en mand med faste meninger og havde modet til at give udtryk for disse. Dette kunne måske nok støde en og anden lidt, men som årene gik, forstod de allerfleste, at det var velgørende med en så personligt præget meningsfremsættelse. Derfor stod der fra alle sider stor respekt om Kristoffer Lyngé. Og for dem, der blev hans venner, blev det et venskab, der altid havde karakter af trofasthed. I de senere år var han præget af en mild affinden sig med, at det nu gik mod afslutningen af et rigt og arbejdsfyldt liv. - Et lykkeligt ægteskab med Ragnhild, født Bugge, skabte også de bedste betingelser for, at Kristoffer Lyngé så fint kunne finde balancen mellem det grønlandske og det danske. Ikke mindst heri lå hans betydning.

Æret være hans minde!

Mikael Gam.