

NEKROLOG

SIGRID VILHELMINE ØSTERGAARD LANGSKOV, født BISTRUP

Den 30. april 1970 afgik Sigrid Langskov, enke efter kolonibestyrer Chr. Langskov, ved døden i en alder af 89 år.

Da jeg i foråret 1926 startede min grønlandstiltværelse, var jeg så heldig, at jeg i Sukkertoppen straks blev optaget i den Langskovske familie og derved fik indblik i et af de hjem, der helt havde viet deres tiltværelse til Grønland og grønlænderne.

For et ungt menneske, der pludselig betræder tærsklen til en helt ny og fremmedartet tiltværelse, var det en meget stor lykke og samtidig en meget værdifuld introduktion til den fremtidige gerning at dumpe lige ind i hjertet i et så harmonisk, velagtet og gæstfrit hjem som det langskovske med rødderne dybt forankret i de mest værdifulde grønlandske traditioner. Langskov var den helt ideelle lærermester; og den varme, der udstrålede fra Sigrid Langskovs moderhjerte, var enestående, og hun skabte et trygt og hjertevarmt hjem for ægteparrets 9 børn. Hun klarede alle de mangeartede og yderst besværlige huslige sysler, og i forbindelse hermed opdrog hun en skare af unge grønlænderinder til dygtige piger, som senere blev velanskrevne husmødre. Hjemmet stod altid åbent for såvel grønlændere som danske, som der-

ved høstede gavn af en legendarisk gæstfrihed. Sigrid Langskov tog sig ligeledes af de officielle pligter, der også hørte til nogle af de opgaver, der påhvilede datidens kolonibestyrerhjem. Men herudover blev der alligevel tid til at beskæftige sig med allehånde sysler. – Her kom næsten daglig folk, der søgte råd og hjælp. – Sigrid Langskov, der var født og opvokset i landet og derfor fuldt fortrolig med grønlandsk sprog og tankegang, havde en velsignet evne til at bringe trøst, hjælp og gode råd til alle, der havde behov herfor. I det hele taget følte hun sig meget nær knyttet til den grønlandske befolkning, og hun sparede aldrig sig selv, når det gjaldt om at yde en hjælpende hånd.

En utrættelig indsats for at skaffe et forsamlingshus til befolkningen i Sukkertoppen blev en af hendes sidste store opgaver, før familien i efteråret 1926 afsluttede deres mangeårige arbejde i Grønland for at bosætte sig i Danmark.

Endnu lever der vel grønlændere i Sukkertoppen, der husker Sigrid Langskov, og som ved meddelelsen om hendes død har sendt en stille tak til den kvinde, hvis store indsats har betydet så meget for Sukkertoppen i den første fjerdedel af dette århundrede.

Hans Jacobi.