

Åbent brev til en jubilar

Nedenstående synspunkter dækker ikke nødvendigvis (i alle tilfælde) redaktørens synspunkter

Hr. redaktør

Må jeg høfligst anmode Dem om at optage følgende indlæg i førstkomne nummer af GRØNLAND:

Da en vis Keld Hansen sidste år rundede et skarpt hjørne skrev venner og kolleger en stribe historier om ham og alle hans vidtfavnende aktiviteter, hans evner på utallige områder, hans engagement, hans smittende livsglæde, hans nærvær og personlige, hyggelige og kreative måde at takle livet på. Det var rammende, det var morsomt. »Den hængte Kat« tog Keld på kornet.

Kære Keld

Den 1. september runder du igen et hjørne, eller måske snarere er det en milepæl på vejen du når. Et kvart århundrede som redaktør af tidsskriftet GRØNLAND. Til lykke og tak.

Jeg kan kun tilslutte mig superlativerne i »Den hængte Kat«.

I virkeligheden var det måske snarere os – Det grønlandske Selskab, tidsskriftet og dets læsere – der skulle ønskes til lykke. Det er jo os, der har haft glæden



Redaktionen, august 1999.

af, at Selskabets flagskib, tidsskriftet GRØNLAND, i 25 år har kunnet fremstå som en publikation med et velredigeret og seriøst indhold. Men det er dig, Keld, der med dit engagement og dine rige, kreative evner har formået at gøre tidsskriftet læseværdigt, alsidigt og interessant.



Hovmesteren på inspektionskutteren Mallemukken, langt senere redaktør af tidsskriftet, dækker op til en amerikansk ambassadørs udflygt i Godthåbsfjorden, sommeren 1961.

Du begyndte dit liv med Grønland i starten af 60-erne som værnepligtig gæst i inspektionskutteren »Mallemukken«. Du fik blod på tanden og nogle år senere var du sælfanger i Upernavik, eller var det bjørnejæger?

Efter hjemkomsten slog du dine folder i Etnografisk Samling på Nationalmuseet. Tidsskriftet blev dengang redigeret af et udvalg bestående af Hans Berg, Aqigssiaq Møller og Ib Tøpfer. De spurgte om du ikke lige kunne hjælpe dem. Og det kunne du naturligvis. Kort tid efter havde ingen af dem tid længere, og så hang du på den. Og det har du nu gjort i 25 år. (Den hængte kat).

I årenes løb har du været engageret i mangt og meget og har haft mange forskellige jobs både i Grønland og Danmark; etnograf, designer, formidler, for-

fatter, tegner, akvarelmaler m.m.m. er områder du har beskæftiget dig med og stadig gør det, og så skulle der også være plads til at spille lidt jazz.

Men trods dine mange forskellige gøremål og engagementer har du formået at få tid til at være redaktør af GRONLAND gennem 25 år. Takket været dine alsidige evner, positive samarbejdsindstilling og dit humoristiske væsen. Det er vi dig dybt taknemmelig for.

Vi er mange, der på jubilæumsdagen vil hylde *den gamle redacteur* for hans indsats gennem de mange år.

Det grønlandske Selskabs bestyrelse og tidsskriftet GRONLANDS læsere takker for de 25 år og ønsker hjertelig tillykke. Vi håber du holder mange år endnu.

Helge Schultz-Lorentzen,
formand for Det grønlandske Selskab.



I 1968 rundede redaktøren et skarpt hjørne. 30 år med tungen lige i munden. Foråret 1968 ved Upernavik.